

Số: 72 /BC-UBND-VH

Đậu Liêu, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**BÁO CÁO**

**V/v góp ý về Đề án sửa đổi, đặt tên bổ sung một số tuyến đường  
trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh**

Thực hiện Văn bản số 1377/UBND-VH ngày 17/9/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc xin ý kiến góp ý về Đề án sửa đổi, đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị xã, UBND phường Đậu Liêu có một số ý kiến cụ thể như sau:

1. Nhất trí đồng tình với các nội dung Đề án đã nêu. Đối với phường Đậu Liêu bổ sung thêm 02 tên đường (Lương Thế Vinh, Trần Bình Trọng), thu hồi 03 tên đường (Đại Hùng, Phan Chính Nghị, Lý Thường Kiệt) đã được nêu cụ thể ở Đề án.

2. Về thể thức văn bản: Đề án có một số lỗi chính tả, UBND phường đã sửa trực tiếp trên văn bản gửi kèm.

3. Về tiêu đề của Đề án: Nên sửa thành: **“Đề án đặt tên bổ sung, sửa đổi một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh”, giai đoạn...**

Ví dụ: Giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo, giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; tùy thuộc vào tình hình thực tế trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh trong thời gian tới để đề án được cụ thể, chi tiết hơn.

4. Đề xuất thêm tên đường “Võ Sùng Ban” và tên đường Lê Khôi vào ngân hàng tên đường. Lí do: Hiện nay, Đền Đông Xá đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp Tỉnh (năm 2020), có các sắc phong thờ tự ông “Võ Sùng Ban” và ông Lê Khôi. Các ông đã có nhiều công lao đóng góp cho đất nước (*Có phụ lục kèm theo*).

Trên đây là ý kiến đóng góp về dự thảo “Đề án đặt tên bổ sung, sửa đổi một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh” của UBND phường Đậu Liêu./.

**Nơi nhận:**

- Phòng VH TT thị xã;
- Thường trực: Đảng ủy; HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Kiều Khánh**

**PHỤ LỤC**  
**TIỂU SỬ CỦA ÔNG VÕ SÙNG BAN VÀ ÔNG LÊ KHÔI**

<b>TT</b>	<b>TÓM TẮT TIỂU SỬ</b>
<b>1</b>	<b>ÔNG VÕ SÙNG BAN</b>
	<p>Theo tài liệu ghi chép, Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn chính là ông Võ Sùng Ban - một quan võ dưới triều nhà Lý (thế kỷ XI).</p> <p>Võ Sùng Ban ngay từ nhỏ vốn là cậu bé thông minh, 8 tuổi đã biết đọc sách làm văn, lớn lên thích võ nghệ. Năm 18 tuổi ông đã được bổ nhiệm làm quan. Dưới triều Lý Nhân Tông, Võ Sùng Ban làm đến chức Điện tiền tướng quân, có công lớn trong việc cầm quân đánh giặc Chiêm Thành, mở mang bờ cõi. Trong một lần cầm quân nơi chiến trận, ông bị trọng thương, trên đường trở về đến đoạn Hoàng Giang (tức sông Hạ Vàng) dưới chân núi Hồng Lĩnh thì ông bị mất. Triều vua nhà Lý đã có sắc chỉ phong ông là Đô Nam nhạc Ô Trà Sơn Đại Vương, ra chỉ dụ giao cho nhân dân vùng Tổng nội Ngoại Thiên Lộc (nay là xã Thuận Thiện và xã Thiên Lộc huyện Can Lộc) - nơi ông đóng quân lập đền thờ tự và được phong thần bảo hộ của làng.</p>
<b>2</b>	<b>ÔNG LÊ KHÔI</b>
	<p>Lê Khôi (? – 1446), tên thật là Vũ Mục, công thần khai quốc nhà Lê Sơ. Ông là con trai của Lê Trừ- anh thứ hai của Lê Lợi, tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, lập nhiều công lao. Lê Thái Tổ lên ngôi phong cho là Kỳ Lâm Hổ Vệ tướng quân, hàm nhập nội thiếu úy, tước Đình Thượng hầu. Lê Khôi được điều làm trấn thủ Hóa châu, nhiều lần tham gia đánh Chiêm Thành, lập nhiều chiến tích.</p> <p>Sách An Tĩnh Cổ Lục chép: “Sau một cuộc viễn chinh thắng lớn trở về, Lê Khôi rời thuyền lên bộ dưới chân núi Long Kim và chết một cách đột ngột (1477). Chính nơi đó người ta đã dựng đền thờ.</p> <p>Năm thứ 4 niên hiệu Quang Thuận (1463), vua Lê Thánh Tôn ra lệnh cho công bộ Thượng Thư Nguyễn Hữu Độ dựng bia kỷ niệm người Bác của mình và sai Bộ Lễ tổ chức lễ lớn vào ngày mất của vị anh hùng ấy. Thêm vào đó, Thánh Tôn có sắc phong tặng vị này được đứng trong các thần hộ quốc với hàm Võ Mục Đại Vương. Năm thứ 7, niên hiệu Dương Hòa, triều vua Lê Hiến Tôn, Bộ Lễ tâu vua biết cần phải cho dời đền đến một nơi khác vì những cơn thịnh nộ của sóng gió thường làm cho việc thờ cúng khó thực hiện. Vua sai dựng một ngôi đền khác ở Triều Khẩu. Tương truyền, trên đường rước linh vị của ngài từ đền Cửa Sốt ra Triều Khẩu, đoàn tùy tùng rước linh vị đã dừng chân tại ngôi đền Đông Xá để nghỉ ngơi, đồng thời lập đàn để nhân dân được thắp hương hành lễ với ngài. Trên cơ sở đó, nhân dân dựng thêm ngôi đền nhỏ bên cạnh đền chính để thờ Ngài.</p>